

Hongaars leren in Aalst

Door Björn Rouse



VAKANTIEGENOT OF PUUR ZAKELIJK?
KOM NAAR CVO HANDELSCHOOL AALST EN LEER HONGAARS!

INSCHRIJVEN VANAF DE
DIE WEEK VAN AUGUSTUS
OF ONLINE VIA LEERWATJEWIL.BE

Of ik misschien een artikeltje wou schrijven over mijn ervaringen met de cursus Hongaars aan het CVO Handelsschool in Aalst? Geen probleem, zei ik, als de deadline niet ál te dichtbij lag. Schrijven over een positieve ervaring is immers altijd leuk, alleen moet je er wel vrije tijd voor hebben. En Hongaars studeren neemt daar voor mij toch wel een omvangrijk deel van in.

Het is ongetwijfeld een open deur instampen, maar het mooie aan volwassenenonderwijs is dat iedereen het vrijwillig volgt en dus sowieso gemotiveerd is. Dat merk je dan ook aan de sfeer binnen de groep. Die is, al kan ik natuurlijk alleen maar voor mijn jaar in Aalst spreken, zeer hartelijk en vriendschappelijk. Er wordt niet alleen flink wat afgelachen, er wordt ook veel onderlinge hulp geboden. Volgens onze heel gewaar-

deerde lerares Hedwig Gerits wellicht soms wat te veel, maar de té luid gefluisterde antwoorden getuigen alleen maar van het enthousiasme van de cursisten, toch? (Trouwens, haar bescheidenheid siert haar, maar intussen is ze ook in Nederland al bekend van HungaroMania en verdient ze meer dan één pluim).

De les vliegt voorbij

En dat enthousiasme wordt er mooi

ingehouden. Mijns inziens niet in de laatste plaats door de geslaagde mix van spreken - met onder andere aan het begin van de wekelijkse les een kort gesprek tussen elk van de studenten en de lerares - en luisteren (het Hungaro Lingua-materiaal), grammatica en woordenschat, oefeningen in de klas en huiswerk, die elke les voorbij doet vliëgen (hoewel ze toch meer dan drie uur duurt).

Hoofdpijn

Eerlijk, na de eerste twee lessen ging ik telkens met hoofdpijn naar buiten. De taal was zo, euh, anders en de frustratie er absoluut niets van te kunnen maken zo groot, dat het iets teveel werd voor iemand die al zo'n twintig jaar geen schoolbank meer van dichtbij had gezien. Maar sinds de, bijna wiskundige logica van het Hongaars tot me is doorgedrongen, kijk ik telkens weer uit naar de volgende les en, nú al, naar een tweede jaar (en hopelijk een derde). Voor wie ergens in de buurt van Aalst zou wonen en die zo aparte taal wil leren: *Üdvözliünk az aalsti Handelsschoolban!*

www.leerwatjewil.be